

JOODSE INDISCHE BUURT

4 mei 2018, Lloyd Hotel, 12.15 uur

Loop met ons mee op de herdenkingswandeling voor de Joodse slachtoffers uit de Indische buurt. Het programma begint bij het Lloyd Hotel met een presentatie van de oorlogsgeschiedenis van het gebouw en een bezoek aan de historische tentoonstelling.

Een initiatief van Rogier Schravendeel, in samenwerking met Amsterdam Odyssey, Eltheto en de Assadaaka Community

2018 – JAAR VAN VERZET

4 mei 2018, Ceramplein, 19.15 uur

Herdenk samen met ons de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van recent oorlogsgeweld, op 4 mei van 19.15 tot 20.15 uur op het Ceramplein, georganiseerd door het 4 mei comité Indische Buurt.



Lloyd Hotel / Meevaart / Eltheto

12.15 uur Lloyd Hotel, koffie, lezing en tentoonstelling

13.15 uur Wandeling van Lloyd Hotel via Veemarkt naar de Joodse Indische Buurt

15.00 uur Herdenking Joodse Indische Buurt in de Meevaart, Balistraat 48a

17.00 uur Napraten en maaltijd in Eltheto, door Assadaaka, Javastraat 118

Ceramplein

19.15 uur Ceramplein, 4-mei-herdenking met vredesboodschappen, muziek en verhalen uit de Indische Buurt die verleden en heden verbinden

20.00 uur 2 minuten stilte

Na afloop zullen diverse organisaties kransen en bloemen leggen en is er gelegenheid om met koffie na te praten.



Met dank aan alle bewoners en organisaties uit de Indische Buurt die de herdenking dit jaar mogelijk hebben gemaakt.