

### Javaplein 23-huis

De 29-jarige Marcus Meier Stoodel wordt als dwangarbeider te werk gesteld in kamp Elsloo in Friesland. Hij weet te ontsnappen maar geeft zich na enkele maanden vrijwillig aan voor de veiligheid van de (ongetrouwde) moeder van zijn kind. Hij komt op 28 mei 1943 in Sobibor om het leven. Moeder en kind overleven de oorlog.



### Muiderpoortstation

Een foto uit 1943. Het Muiderpoortstation speelde een centrale rol in de deportaties van Joden uit heel Amsterdam.

## De Joodse Indische Buurt

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er veel Joden in de Indische Buurt. Op de kaart zijn de Joodse adressen aangegeven, volgens gegevens van de gemeente uit 1941. Er was ook een synagoge gevestigd in de Molukkenstraat, waar nu de Albert Heijn zit. Bijna alle Joodse buurtbewoners zijn tijdens de oorlog door de nazi's gedeporteerd en omgebracht in vernietigingskampen in Midden Europa. Uit de Indische Buurt zijn meer dan 550 slachtoffers bij naam bekend, waaronder veel kinderen. Voor alle adressen en meer informatie over de Joodse Indische Buurt zie: [www.indischebuurt.nl](http://www.indischebuurt.nl)

### Insulindeweg 67-huis

Wiskundeleraar Abraham du Pont, zijn vrouw, haar zoon van 10 en hun baby van 6 maanden, proberen met door buurtgenoten ingezameld geld per trein te vluchten naar Antwerpen. Onderweg wordt het gezin betrapt en gearresteerd. Op 3 augustus 1943 worden zij in Auschwitz om het leven gebracht.